

## Tur til Petersens Familiehave.....



Tirsdag d. 31/7 var der udflugt til den gamle have på Pile Allé. Havde ellers svoret, at dér skulle vi ikke hen igen, efter at sidste års tur til Jonny Reimar koncert var lidt af et flop; opstiltet og "hovsky snovsky" optræden og minimum på smørrebrødsbestillingerne - ØV!

Nå, men det er jo altid godt, når man står fast på sine principper 😊 og frivillig Lene, som også laver mad med Lone fredag aften, fik alligevel lokket mig og TAK FOR DET!!!

Vejret var så godt som denne sommer kunne præstere det og vi ankom til Tirsdagsbal med havens eget orkester, i højt humør, og fik den hyggeligste tjener, som straks forelskede sig i Lones ring - hvem ved, måske bliver han skrevet ind i testamentet?



Efter dejlig mad og endnu bedre øl, fik herrerne lov til at sætte deres hatte som de ville, i bedste onkel Anders stil 😊



Og så blev der ellers danset til den store guldmedalje og til sidst fik vi det meste af restauranten med på græsk inspireret kædedans egentlig burde vi være fast på lønningslisten, for tvivler på, at det er hver gang stemningen er så høj, at orkestret er nødt til at spille hele 3 ekstra numre!!!

Tak for en super dejlig dag og undskyld til mine dansepartnere, som alle måtte hjem og pudse overlæderet 😊  
Kærlig hilsen Margit





## Endelig!!!!

Har sådan savnet vores cykelture - med Mogens som primus motor, og er desværre ikke nået længere end til snakken og sukken. Så dobbelt glad

var jeg, da jeg efter min Sorø afspadsering, fandt ud af, at vi har et par geschæftige herrer iblandt os; Knud J havde taget kørekort til elektrisk rickshaw/sofacykel, så Mogens kunne komme med og Leif Ove havde lagt rute og sørget for proviant. Fantastisk initiativ!

Så fredag d. 10/8 tog vi afsted mod Naturcenter Vestamager. Nok var det tørvejr, men pyha hvor det blæste - især når man ikke havde motor på. Mogens var i dagens anledning skiftet ud med Fix, som også havde selskab af Bertha.... Lidt royal har man vel lov til at være 😊



Efter at have spist dejlig mad og fået lidt kaffe at styrke os på, begav vi os længere ud på Fælleden, men det blev altså et nummer for hårdt, så vi vendte om, og cyklede tilbage til Peder Lykke Centret, hvor vi fik kaffe og kage sammen med Mogens i den hyggelige gårdhave.

Vi tager endnu en tur, fredag d. 7. september - se opslag i DRYS IND for tidspunkt og start sted, ellers bare ring!  
Knus Margit

## STORE ambitioner 😊

At gå, skulle efter sigende være den sidste nye dille, og vi her i DRYS IND er jo som regel med på noderne.

Nå men to unge mænd har planlagt en gåtur på 45 km (!?! ) fra Kgs Nytorv til Helsingør, langs kysten lørdag d. 1. juni 2019.

Kan se på facebook, at der er en del der er interesserede - mig selv inklusiv, men ved at den slags kræver "lidt" træning og har ikke selv disciplin til at komme op af sofaen alene, men kan og gider godt sammen med jer 😊

Der er ingen der siger vi kommer til at gå hele vejen - vi kan altid stoppe og tage bus/tog hjem når vi ikke orker mere, og man må selvfølgelig godt træne med, selvom man ikke vil med på turen.

Havde overvejet, at vi kunne mødes hver anden onsdag i Drys kl. 16, gå en lille time, holde kaffepause og så være tilbage på Drys omkring kl. 18 til spisetid??

Ellers er jeg meget åben for forslag, så bare hit med dem. Og tag endelig en nabo, veninde eller hunden med.

Vi holder "formøde" onsdag d. 12/9 kl. 15:30

Knus Margit

